



## Ghanas nationalsang

Ghanas nationalsang hedder 'God Bless Our Homeland Ghana' – Gud velsigne vores hjemland Ghana.

Teksten er skrevet på et gammeldags sprog, som kan være svært at forstå – både på engelsk og dansk. Men sangen handler om følgende:

At gud skal velsigne det nye land Ghana og folket skal forsvare landet for evigt. At alle folk skal holde sammen for at gøre landet stærkt. Hejs det nye flag med den sorte stjerne. Og når flaget hejses, må de tænke på friheden.

God bless our homeland Ghana  
and make our nation great and strong,  
Bold to defend forever  
The cause of Freedom and of Right;  
Fill our hearts with true humility,  
Make us cherish fearless honesty,  
And help us to resist oppressors' rule  
With all our will and might evermore.

Hail to thy name, O Ghana,  
To thee we make our solemn vow:  
Steadfast to build together  
A nation strong in Unity;  
With our gifts of mind and strength of arm,  
Whether night or day, in the midst of storm,  
In ev'ry need, whate'er the call may be, sing  
Hail the name of Ghana now  
come on...  
To serve thee, Ghana, now and evermore.

Raise high the flag of Ghana  
And one with Africa advance;  
Black star of hope and honor  
To all who thirst for liberty;  
Where the banner of Ghana free flies,  
May the way to freedom truly lie;  
Arise, arise, O sons of Ghanaland,  
And under God march on for evermore!

Gud, velsign vores hjemland Ghana  
og gør vores nation stor og stærk,  
Forsvar dristigt for evigt  
sagen om frihed og rettigheder  
Fyld vores hjerter med sand ydmyghed,  
Lad os værdsætte frygtløs ærlighed,  
Hjælp os med at modstå undertrykkeres styre  
Med al vores vilje og styrke til evig tid.

Hil dit navn, o Ghana,  
Til dig aflægger vi vores højtidelige løfte:  
Standhaftigt sammen at bygge  
en nation stærk i samhørighed;  
Med vores sinds gaver og vores arms styrke,  
Om det er nat eller dag, midt i stormen,  
Ved ethvert behov, hvad kaldet end måtte  
være,  
syng bravt navnet Ghana, kom nu...  
At tjene dig, Ghana, nu og altid.

Hejs Ghanas flag højt  
Og med det også Afrika;  
Den sorte stjerne af håb og ære  
Til alle, der tørster efter frihed;  
Hvor Ghanas banner flyver frit,  
Må vejen til frihed virkelig ligge;  
Stå op, rejs jer, o sønner af Ghanaland,  
Og med Gud marchér videre for evigt.

